



# Gebed van de Dag vrijdag 5 maart 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur (Uitzending [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) op woensdag en vrijdag)

*Aansteken van een kaars en een moment van stilte*

**Opening:** Zegen, mijn ziel, de Heer, en zegen Gods heilige Naam  
Zegen, mijn ziel, de Heer, dat leidt mij naar het echte leven  
[https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4&feature=emb_logo)

**Psalm 115** (Naardense vertaling; we lezen in deze lijdentijd de Hallel Psalmen 113-118; dat is de lofzang die Jezus zong voor hij naar Gethsémane ging Matt.26:30 Zie onder)

**Zingen Psalm 115:9 OB**

**Schriftlezing Johannes 19:23-30**

(We volgen de veertigdagenkalender 2021 Ik ben er voor jou)

**STILTE**  
**overdenking**

**Luisterlied Nederland Zingt: Hij kwam bij ons heel gewoon**

[https://www.youtube.com/watch?v=K49w4c\\_rKQ](https://www.youtube.com/watch?v=K49w4c_rKQ)

**Gebed**

Vader,

U kent de last van onze angsten,  
onze zorgen, onze hartstochten in het leven.

U weet hoe moeilijk we het vinden  
om verder te kijken dan de dagelijkse werkelijkheid  
die onze horizon beperkt en aan alle kanten insluit.

Schenk ons door uw Geest  
de hoop die voortdurend zegeviert  
over onze ontmoediging en onze wanhoop,  
die ons bevrijdt van ons zelfmedelijden;  
de hoop die ons opwekt om te leven  
met het oog op en in de dienst van uw rijk.

**Persoonlijk gebed**

**Onze Vader...**

**Afsluiting**

God, wees ons genadig en zegen ons  
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.  
Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen,  
in heel de wereld Uw reddende kracht.

*kaars doven*

Psalm 115:9

In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof;  
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,  
Kan Hem geen glorie geven;  
Maar onze tong zingt, tot in eeuwigheid,  
Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.  
Looft God, de bron van 't leven! Ier woon

115:1 Niet ons, ENE,  
niet aan ons, nee, úw naam geef glórie,  
om uw vríendschap, óm uw tróuw!  
2 Waarom mogen de vólkeren zéggen:  
wáar is tóch hun Gód?  
3 Maar onze God wérkt in de hémel,  
al wat hem beháagt heeft hij gemáakt.  
4 Hun beelden zijn zílver en góud,  
maaksel van de hánden ván een méns.  
5 Ze hebben een mond, maar spréken geen wóord,  
hebben ógen, máar zien níet.  
6 Ze hebben wel oren, maar hóren níets,  
een néus, maar ádemen níet.  
7 Hun handen, ze voelen niet,  
hun voeten, ze kúnnen niet gáan,  
met hun kélen: zélfs geen gemúrmel.  
8 Als zij, zo wórden hun mákers,  
al wie zich véilig wáant bij hén!  
9 Israëel, wees véilig bij de ÉNE!-  
hun húlþ en hun schíld is hÍj.  
10 Huis van Aäron,  
weet u véilig bij de ÉNE!-  
hun húlþ en hun schíld is hÍj.  
11 Al wie de ENE vreest, weet u véilig bij de ÉNE!-  
hun húlþ en hun schíld is hÍj.  
12 De ENE  
gedenkt ons, hij geeft zegen,  
hij zegent Ísraëls hús,  
hij zégent het hús van Aäron.  
13 Hij zegent al wie vrézen de ÉNE,  
de kléinen mét de gróten!  
14 De ENE zal tóevoegen aan ú,  
aan ú en áan uw zónen!  
15 Gezégend zijt gij door de ÉNE,  
de máker van hémel en áarde!  
16 De hemelen zijn de hémelen van de ÉNE,  
de áarde gaf hij de zónen van Ádam.  
17 Niet de doden zingen Alléluía,  
niet al wie gedáald zijn ín de stílte.  
18 Maar wij, wÍj zegenen de ÉNE,  
van nu en tot in éeuwigheid!  
Alléluía!